

Oltid ievers...

Moerbeke Waas

Het verhaal van **Camiel Deylgat**

°Kuurne 27 juli 1888 - † Moerbeke 25 juni 1915



De zwarte lijn is de Belgisch-Nederlandse grens. Het Kruisje duidt aan waar ongeveer Camiel zijn laatste adem uitblies.



Camiel Deylgat trouwt op 9 juni 1914 met Alice Coeman. De wittebroodsweken zijn van korte duur want drie weken later, op 29 juli, wordt de algemene mobilisatie uitgeroepen en trekt Camiel naar Kontich om er zijn eenheid te vervoegen. Hij was één van de 89 Hulstenaren die opgeroepen werden. Op 4 augustus 1914 valt het Duitse leger België binnen. Tijdens deze dagen verdedigt Camiel met zijn brigade Hove en het fort van Wilrijk, onderdeel van de verdedigingsgordel rond Antwerpen. De forten die de stad moeten verdedigen zijn echter niet bestand tegen de Duitse overmacht en op 10 oktober geeft Antwerpen zich over. Na de val van Antwerpen keert Camiel terug naar huis, hij is de Duitsers voor want pas op 18 oktober wordt Hulste zonder weerstand ingenomen. Pastoor De Jonckheere schrijft hierover in zijn Liber Memorialis: *De inval der Duitschers op zondag 18 oktober is hier nogal rustig en zonder geweld afgelopen. 't Waren 1500 Saxers. Zij kwamen hier toe den zaterdagavond en wierden overal te lande en ter plaatse ingekwartierd.*



Juni 1915 - België is bezet door de Duitsers. Enkel een klein stukje België is nog niet ingenomen. De frontlinie ligt westwaarts van Nieuwpoort via Ieper tot aan de Somme. De Belgische strijdmachten verdedigden de strook vanaf de kust tot aan Boezinge, ten Noorden van Ieper. Wat Camiel bezielde tart alle verbeelding. Hij verlaat Hulste én zijn hoogzwangere vrouw en trekt naar het neutrale Nederland om vandaar via Engeland aan de andere kant van de IJzer te geraken en zo daar het Belgisch leger te vervoegen. Was dit uit vaderlandsliefde, aangezet door de oproep van kardinaal Mercier en Koning Albert I om het laatste stukje Belgisch grondgebied te verdedigen? Of was het zucht naar avontuur of naïviteit die hem ertoe bracht om vrouw en haardstede te verlaten?

Kamiel leert de gruwel en de mensonwaardige omstandigheden in de loopgraven rond Diksmuide niet kennen. Om te verhinderen dat oorlogsvrijwilligers en Duitse deserteurs België zouden ontvluchten werd langs de grens tussen het bezette België en het neutrale Nederland een draadversperring aangelegd. De versperring stond onder dodelijke elektrische spanning. Bij zijn poging om de Belgisch-Nederlandse over te steken werd Camiel ter hoogte van Moerbeke-Waas en Axel (Zeeuws-Vlaanderen) geëlectrocuteerd. Hij werd in de buurt begraven, waar is onbekend.



© Collectie Regionaal Archief Tilburg/Verhalis

De Draad of Dodendraad werd in 1915 door de Duitse bezettingsmacht op de grens tussen België en het neutrale Nederland geplaatst. De versperring was zo'n 330 km lang en stond onder dodelijke elektrische spanning (2000 Volt wisselstroom). De werken werden gestart in april 1915 dus mogen we aannemen dat Camiel bij de eerste slachtoffers was. Het merendeel van de slachtoffers bestond uit spionnen, smokkelaars en Duitse deserteurs. Ook vielen hier Belgen, zoals Camiel die via Nederland aan de geëllieerde kant van het IJzerfront wilden geraken.

Camiel Deylgat was de zoon van Franciscus en Alice Coeman. Hij werd geboren te Kuurne op 27 juli 1888. Hij was zwingelaar van beroep. Hij trouwde met Alice Coeman (° 4 april 1892) op 9 juni 1914. Eerst woonden ze mee met de ouders van Alice, in de Vlietestraat 173 (dit is het laatste huisje van de impasse waar vroeger het lokaal van de Oud-Brandweer was). Zoals hierboven reeds gezegd werd hij drie weken later onder de wapens geroepen. Na de val van Antwerpen, rond 10 oktober 1914 keerde hij terug naar huis. Ergens eind juni 1915, zijn vrouw was dan hoogzwanger vertrok hij van huis om via de Belgisch-Nederlandse grens, in Moerbeke-Waas, Zeeuws-Vlaanderen te bereiken en zo, waarschijnlijk via Engeland, het zompige morzel Belgische grond dat nog niet bezet was te gaan verdedigen. In Moerbeke-Waas, op 25 juni 1915, werd hij geëlectrocuteerd aan *de draad*. Acht dagen na zijn dood, op 2 juli 1915, beviel zijn vrouw Alice van een zoon die zij ook Camiel noemde. In 1921 hertrouwde Alice met August Ampe. Het echtpaar ging in de Kasteelstraat 1 meewonen met schoonbroer, vlaswerker Jules Melsens en zijn vrouw Pelagie Coeman, winkelierster. Alice en August kregen samen nog drie kinderen. In 1926 verhuizen ze naar Rekkem.

Powerpoint presentatie over de Dodendraad: klik [hier](#)

[SH]

© www.hulste.info - 2020

[[disclaimer](#)]